

Ο επόμενος χειρότερος, μεταπολεμικά, για τον Ελλαδικό χώρο μετά από εκείνον του '74. Τότε υπήρχε ένα δράμα με 200.000 πρόσφυγες, 4.000 νεκρούς και 1.619 αγνοούμενους. Ταυτόχρονα όμως, ερχόταν και μια μεγάλη ελπίδα, με την κατάρρευση της στρατιωτικής δικτατορίας, στην μητροπολιτική Ελλάδα.

Σαράντα και ένα χρόνια αργότερα από εκείνον τον Αύγουστο, σε μια ολότελα διαφορετικά διαμορφωμένη πραγματικότητα, που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί και τίποτα, ίσως, δεν μπορούσε να αποτρέψει, βρισκόμαστε ενώπιον αδιεξόδων χωρίς ελπίδα.



Και αυτή η έλλειψη ελπίδας γεννάται, κατ' αρχήν από τους αριθμούς. Μέχρι το Ιούλιο,

οι Έλληνες πολίτες χρωστούσαν 78,367 δισ. ευρώ, στο Ελληνικό κράτος, ενώ έως το τέλος του έτους θα κληθούν να καταβάλουν άλλα 8,144 δισ. ως φόρους εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, έκτακτη εισφορά κλπ. Κι' όλα τα παραπάνω ποσά πρέπει να καταβληθούν σε

ένα καθεστώς πλήρους οικονομικής αστάθειας και ολοένα διογκούμενης ύφεσης, με συρρίκνωση του Α.Ε.Π. από το 2008 κατά 25% και την ανεργία να ξεπερνά το 26%. Με το ποσοστό αυτό στις μικρές ηλικίες να διπλασιάζεται και ένα επίσης σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού πάνω από την ηλικία των 60 χρόνων, συνεπώς εκτός παραγωγής και εντός συντάξεων.

Πέρα από τους αριθμούς, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι αναγκασμένη να επιβιώσει μέσα σε ένα καθεστώς υπερβολικής πληροφόρησης, μεγαλύτερης φημολογίας και αντίστοιχης παραπληροφόρησης.

Ξεπερνά τα όρια του παραλόγου η εμμονή των φορέων, για εφαρμογή αποδεδειγμένα αποτυχημένων λύσεων και ακυρώνει κάθε έννοια ενότητας και αλληλεγγύης, από τους αποκαλούμενους και εταίρους σε αυτή την Ευρωπαϊκή πορεία που κυριαρχεί ο ξεδιάντροπα επιδεικνυόμενος βαρβαρικός τιμωρητισμός. Όπως επίσης, από την μεριά μας, αγγίζει τα όρια του μαζοχισμού η ατέλειωτη πίστη σε ένα κοινό νόμισμα που μέχρι τώρα μας έχει προσφέρει κυρίως προβλήματα και απειλές.

Καθώς οι πιθανότητες για μια διαφορετική αντιμετώπιση ολοένα και λιγοστεύουν, υποθέτω πως κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα, αν τα Όχι, η Ρήξη, η Δραχμή είναι λύση. Μπορούν όμως να κομίσουν λύσεις.

Αύγουστος και απαισιοδοξία. Πως να προστατευθείς από την αγυρτεία;