

Τώ ρα που το θέρος οδεύει προς το τέλος του, τώ ρα που εξαντλείται ο τραπεζοφόρος Αύγουστος, απαιτείται προσπάθεια, υπομονή, περιέργεια και συχνά δόσεις μαύρου χιούμορ προκειμένου να ερμηνεύσεις τις διάσπαρτες, ενίστε ελαφρές ειδήσεις που εμφανίζονται στα μέσα. Αν, βεβαίως, είναι ακριβείς



Για τις βαριές, τις καταστροφικές ειδήσεις, ούτε λόγος.

Το Α.Π.Ε. π.χ. κυκλοφόρησε μια είδηση όπου πολίτης, εισήλθε σε δωμάτιο ξενοδοχείου και αφαίρεσε ρολόγια, κοσμήματα, μετρητά αξίας 330.000 €. Ακολούθως, οι διωκτικές αρχές εν τόπισαν τον δράστη επειδή κυκλοφορούσε με το κλοπιμαίο ανά χείρας.

Στον συναγωνισμό κουταμάρας είναι αβέβαιο ποιος επικράτησε. Οι ιδιοκτήτες της περιουσίας που την παράτησαν ανυπεράσπιστη, ο τροπαιούχος που την μοστράρισε περήφανος στη γύρα, ή οι ατυχείς αναγνώστες που οφείλουν να πιστέψουν το στόρο.

Από το ίδιο νησί, διότι περί νήσου της Ελληνικής επικράτειας πρόκειται, όπου στον μεσοπόλεμο αποτελούσε τόπον εξορίας και στις μέρες μας τόπον επιδείξεως και ταλαιπωρίας, καταφάνουν συνεχώς καταγγελίες από αλλοδαπούς επισκέπτας για υπερβολικούς λογαριασμούς σε καταστήματα εστίασης, αλλά και ειδήσεις για αστυνομικούς της ελληνικής Δημοκρατίας οι οποίοι παράλληλα προσέφεραν υπηρεσίας σεκιούριτυ για 12 ευρώ την ώρα σε ενοίκους πολυτελών κατοικιών.

Να το κάνουμε, λίγο, εικόνα αυτό. Έρχεται, μαύρα μεσάνυχτα, ο έτσι με το έπιπλο στο

σπίτι, κλείνει το θολό μάτι στο σεκιουριτά, ανεβαίνει πάνω ρουφάνε τις σκόνες τους, κάνουν ότι κάνουν. Κατεβαίνει, ο βαλές, όταν φέξει κοιτά το ρολόι, και αποζημιώνει τα παιδιά της ασφαλείας. Αν την επόμενη μέρα ο νυκτερινός εργοδότης προβεί σε οδική παράβαση τύφλα στο αλκοόλ, πίσω από τα φιμέ κρύσταλλα του επιβλητικού εσγιουβί, ο ένστολος, εκείνη τη στιγμή υπάλληλος του, τι θα κάμει άραγε;

Μένουμε λίγο ακόμα στον ίδιο τόπο, όπου το παλιό λιμάνι έχει την τάση όλως εσχάτως να πλημμυρίζει από λύματα. Από σκατά για να μην μπερδευτούν με τα λήμματα όσοι δεν είναι φαμίλιαρ με τον όρο.

Πιο νότια πάντως τα πράγματα είχαν λιγότερο χιούμορ και περισσότερη αποφορά. Διότι άλλο να κάμεις ένα εξτραδάκι, ακόμα και σε ώρα υπηρεσίας, κι άλλο, ως ένστολος, να εκβιάζεις, να ειπράττεις δωροδοκίες να απειλείς, ακόμα και όταν οι συναδελφοί σου, σου περνούν τα βραχιόλια.

Αν τέλος πάντων αυτά αποτελούν αναμενόμενες ειδήσεις, για όσους έχουν υποστεί το χάδι της πιο βίαιης παρανομίας, υπάρχουν οι δυναμικοί φρουροί της Ορθοδοξίας που απέστερξαν τις ταυτότητες νέου τύπου σχηματίζοντας ουρές για να εκδώσουν καλή και όχι τσιπάτη ταυτότητα.

Τους καθησύχασε όμως, ο γεωπόνος και με δραστηριότητα στην εμπορία και παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, υπουργός Πρ. Γο. δηλώνοντας ότι:

«οι νέες ταυτότητες

δεν έχουν τίποτα το εξωγήινο, αντιχριστιανικό, τίποτα το δαιμονισμένο για κανέναν».

Συμπλήρωσε δε πως: «

Αυτοί που δηλητηριάζουν το μυαλό ατόμων πρέπει να ξέρουν ότι ο κόσμος, η ανθρωπότητα, πέρασε Διαφωτισμό»

».

Βεβαίως ο διαφωτισμός δεν πολυδιασταυρώθηκε με τα ελληνικά μονοπάτια, διότι εκείνους τους αιώνες ημείς ευρισκόμεθα ακόμα στο «ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά». Πλην όμως ο Διαφωτισμός, ως έννοια, του είχε ξεφύγει κάπως του κ. υπουργού το προηγούμενο θέρος όταν ως κυβερνητικός εκπρόσωπος προσέφυγε σε ακαλαιόσθητες ακροβασίες για την υπόθεση Νοβάρτις.

Φωτιές και πυρκαγιές είναι μέσα στο μενού των ειδήσεων και όσο και αν ρετουσαριστούν επικοινωνιακά, δυστυχώς παραμένουν έντονες υπενθυμίσεις αυτού που ευρύτερα αποκαλείται κλιματική αλλαγή αλλά και των όποιων, πιθανών ή απίθανων, αδυναμιών του κράτους. Επιτελικού ή μη.

Από κοντά και όλες οι πράξεις ακραίας βίας που μαυρίζουν την καθημερινότητα, Είτε δολοφονίες με φενάκη την μπαλίτσα, είτε οι κουμπουριές που παίζονται εν μεση οδώ στην μεγαλόνησο, είτε τα πανό αποθέωσης καταδικασμένων για ποινικές υποθέσεις, είτε οι τσαμπουκάδες της νύχτας και λοιπών θερινών δραστηριοτήτων.

Εννοείται δεν λησμονούνται τα γιγάντια μποτιλιαρίσματα, μετά ή άνευ καμένων φορτηγών που μεταφέρουν προπάνιο. Τα οποία μποτιλιαρίσματα και το ευρύτερο μομπίλιτυ, μεταφράζονται εν πολλοίς και ως αποδείξεις ευζωίας, ανάπτυξης, ευημερίας. Όλοι στους δρόμους, στις παραλίες, σε κατάσταση ευθυμίας. Περνάμε καλά.

Η ερμηνεία αυτή, σκοντάφτει κάπως στο γεγονός ότι τόσο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και το πλήθος των οφειλετών, φυσικών και νομικών προσώπων, συνεχίζουν να αυξάνονται. Μήνα με τον μήνα. Για τον Αύγουστο που πέρα από τις ασφαλιστικές εισφορές, προκύπτουν οι δόσεις Εν.Φ.Ι.Α., και φόρου εισοδήματος, ούτε λόγος.

Όσο πιο πολλές οι δεκαετίες παρουσίας σε τούτο τον τόπο, τόσο πιο βαρύ γίνεται το έργο του μεταβολισμού των γεγονότων και της παρουσίασης αυτών. Βοηθούν όμως, κάποια στοιχεία που ανασύρονται εκ του παρελθόντος. Χαμένες εικόνες, ξεχασμένοι ήχοι όπως ο εποχούμενος πλασιές ιχθύων ο οποίος αγωνίζεται να επικρατήσει **του βόμβου των τζιτζικιών** που σε λίγο θα σβήσουν, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.