

Έτσι παρότρυνε η σχωρεμένη σύζυγος του Έλληνα πρωθυπουργού, τον George Herbert Walker Bush, 41ο πρόεδρο των Η.Π.Α., όταν τον Ιούλιο του 1991, είχε τιμήσει με την παρουσία του την οικία του Επίτιμου, την μεγαλόνησο, την Ελλάδα.



Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο πρόεδρος για τα ντολμαδάκια. Τα μέσα ενημέρωσης τότε, είχαν ξοδέψει πολύ χαρτί και μελάνι, καθώς δεν είχαν λανσαριστεί ακόμα τα μεγαμπάιτ, για να μας περιγράψουν το κλίμα φιλίας και οικειότητας ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Ατυχώς για την ρωμιοσύνη ούτε τα ντολμαδάκια, ούτε οι δυο τενεκέδες λάδι, που το ρεπορτάζ της εποχής θέλει να πήρε ο Πρόεδρος στο Λευκό Οίκο, δεν οδήγησαν σε λύσεις των προβλημάτων που μαστίζουν τον τόπο τα τελευταία εκατό χρόνια. Η Κύπρος παρέμεινε διχοτομημένη, η πτωχή πλην όμως τιμία Ελλάδα συνέχιζε να φορτώνει τα ταμεία των πολεμικών βιομηχανιών με υπέρογκα ποσά για να κρατηθεί ζωντανή στη σκακιέρα των εξοπλισμών, οι πιλότοι των μαχητικών αεροσκαφών χάνονται σε ασκήσεις και στο παιχνίδι των παραβιάσεων του εναέριου χώρου και οι κατηγορίες για προμήθειες φτάνουν ως τους υπουργικούς θώκους.

Πέρασαν 29 καλοκαίρια, αλλά δεν πέρασαν οι συνήθειες. Στο μεσοδιάστημα, ο γιός του προέδρου έγινε πρόεδρος και ο γιός του πρωθυπουργού, πρωθυπουργός. Η δημοκρατική Ελλάδα, προπύργιο της Δύσης στα Βαλκάνια παραμένει αξιόμαχη, οι σχέσεις της με τις Η.Π.Α., κατά πως μας λένε, είναι ισχυρότερες από ποτέ, ο νεποτισμός στο ημεδαπό πολιτικό προσκήνιο, όπως βλέπουμε, κινείται σε υψηλό επίπεδο και ασφαλώς η πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία και η ασυναγώνιστη μεσογειακή κουζίνα, παραμένουν ισχυρά χαρτιά στον πολύπλοκο διπλωματικό κόσμο.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, του πλέον δημοφιλούς ημεδαπού ιστότοπου με εκατομμύρια αναγνώστες καθημερινώς, το μενού του γεύματος εργασίας του Έλληνας πρωθυπουργεύοντος με τον Αμερικανό Υπ.Εξ. στο πατρικό σπίτι στα Χανιά, περιλαμβάνει χωριάτικη σαλάτα, ντολμαδάκια, καλτσούνια κρητικά, γιουβέτσι μοσχάρι με κριθαράκι και τριμμένο κρητικό τυρί, κέικ σοκολάτας, τσικουδιά, λευκό και κόκκινο κρασί.

Την είδηση τούτη, πλαισιώναν άλλες εξίσου σημαντικές, εκ των οποίων οφείλουμε να ξεχωρίσουμε αυτή που ανέφερε ότι: *«Η πρώην διαγωνιζόμενη του «My Style Rocks» είχε παντρευτεί τον Α.Γ. τον Ιούλιο του 2018, σε μια γαμήλια τελετή - υπερπαραγωγή στο Τατόι, αλλά δύο χρόνια μετά τον γάμο τους, αποφάσισαν να μη συνεχίσουν μαζί τη ζωή τους»*, αλλά και εκείνη την είδηση που αποκάλυπτε *«τις hot τάσεις στο μανικιούρ»*.

Κι έτσι εκείνο το «τώρα» από το σύνθημα των σέβεντιζ, «έξω τώρα οι Αμερικάνοι» φαντάζει μια παράταιρη φόδρα σε ένα λαμπερό κοστούμι συμφιλίωσης και προόδου. Η σύγκριση, βέβαια, της Αμερικής του τότε με την Αμερική του σήμερα είναι τραυματική. Και δεν το λέει αυτό κανά παλικουμούνι, κανάς ανάρχας. Ο διευθυντής της έγκριτης ψηφιακής Καθημερινής το γράφει στην επιφυλλίδα του, της 29ης Σεπτεμβρίου:

«Ο διχασμός και η πόλωση έχουν φτάσει σε απίστευτα σημεία. Το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης κατρακυλάει καθημερινά. Οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο τον πρόεδρο και κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες δεν έχουν προηγούμενο. Στις γειτονιές μεγάλων πόλεων έχει ξεσπάσει ένας πραγματικός πόλεμος ανάμεσα σε καλά εξοπλισμένες συμμορίες με ακραίες πολιτικές απόψεις».

«... έχουμε εξαγριωμένους οπαδούς που είναι έτοιμοι να παίξουν ξύλο με τους αντιπάλους τους. Ειδικά οι φανατικοί υποστηρικτές του Τραμπ είναι επιρρεπείς σε όλες τις θεωρίες συνωμοσίας, καθώς «αγοράζουν» εύκολα τις κατηγορίες για νοθεία στην επιστολική ψήφο ή άλλες συναφείς ψεκασμένες απόψεις».

Καλοδεχούμενο και το Hershel «Woody» Williams στη Σούδα, που θα ενισχύσει τις πατροπαραδόχα θερμές σχέσεις των Κρητών με τον γίγαντα θεματοφύλακα της Δημοκρατίας, τις Η.Π.Α. Σε καλό θα μας βγούν όλα τούτα, μετά την εξίσου τραυματική ευρωπαϊκή εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας.

