

Μετά το θάνατο του Αλέξανδρου Παπάγου ο εκλεκτός των ανακτόρων, όπως έχει κατατεθεί, ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Έδειξε, τότε, το απαιτούμενο θάρρος να εγκαταλείψει τον Ελληνικό Συναγερμό και να συστήσει την Ε.Ρ.Ε. με την οποία κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή την επόμενη οκταετία.<sup>10</sup> Η εποχή των πρώτων του θητειών νως πρόεδρος της Ελληνικής κυβέρνησης, έχουν πολλαπλώς έφευγει. Το αυτό για την ενδεκαετή περίοδο της αυτοεξορίας του στο Παρίσι.



Δεδομένο πως επέστρεψε πιο ολοκληρωμένος και περισσότερο διαβασμένος. Επανέλαβε δε το ίδιο μοτίβο. Άφησε την Ε.Ρ.Ε. στις καλένδες της ιστορίας και ίδρυσε την Ν.Δ. Επικράτησε για την επόμενη εξαετία εγκαταλείποντας στο σωστό, για εκείνον, χρονισμό την πρωθυπουργία, και ανέβηκε στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα. Σε όλα αυτά τα χρονικά διαστήματα, δεν έπαιξε το ρόλο της αντιπολίτευσης ούτε μια στιγμή. Πρέπει να το πιστωθεί αυτό.

Εγκαταλείποντας την ενεργή πολιτική ήταν βέβαιο πως ένα τόσο προσωποπαγές κόμμα θα

υποχωρούσε. Όπερ και εγένετο. Οι επιλογές Ράλλη και Αβέρωφ δεν επανέφεραν την Ν.Δ. στην εξουσία και η ανάθεση της ηγεσίας της σε ένα παραδοσιακό εχθρό του αντίπαλου δέους, του Ανδρέα, ήταν η μόνη διαφαινόμενη λύση για την επιστροφή της στην συμπολίτευση που έστω και περιπετειωδώς συνέβη. Άλλα ο Κρητικός πολιτικός δεν ήταν σαρξ εξ σαρκός της Ν.Δ.

Όσο ζούσε ο ιδρυτής του κόμματος κρατούσε μια συνοχή, μια ιδεολογική ταυτότητα. Πήγαινε και ο Μίλτος στο προεδρικό φιλούσε τον καρπό του Πατριάρχη και η παραδοσιακή δεξιά προσπαθούσε να ξεπλύνει τα μετεμφυλιακά στην ευρωπαϊκή κολυμβήθρα. Τώρα πια μπορούμε να ήμαστε βέβαιοι ότι ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που οραματίζόταν ο Γενάρχης δεν έχει καμιά σχέση με το μόρφωμα που βιώνουμε.

Ο οποίος Γενάρχης είχε διατυμπανίσει ότι: «*Στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και άλλα τόσα που γίνονται και δεν λέγονται*». Βασική αρχή αυτή. Τα θυμόμαστε ξανά, μετά τα χαριτωμένα που ακούστηκαν στην Σπάρτη, όπου ο Δήμαρχος, πρώην υφυπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση του Κώστα χρεωμένος με ολίγον από Βατοπέδι και ολίγον από δομημένα ομόλογα, ανέπτυξε πολύ εύγλωττα το θέμα των πυρκαγιών της Ηλείας το '07, ενώ ο παρών υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων συναίνεσε με αντίστοιχα σχόλια. Αυτά συμβαίνουν όταν επικρατεί μια αδιαφορία για βασικές αρχές.

Αυτό δεν είναι πολιτική και κυρίως αυτό δεν είναι Ν.Δ. Να λεχθεί και διαφορετικά. Ποτέ κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν είχε τόσο λίγη Ν.Δ. στου Μαξίμου και στα Υπουργεία.