



Έζησε 29 χρόνια πριν το γάμο της, 33 κατά τη διάρκεια του και 32 κατόπιν, ως χήρα. Το 1916 γεννήθηκε, το 1945 νυμφεύθηκε τον συνομηλικό της Aldo Moro. Στις 9 Μαΐου του 1978, ο σύζυγός της βρέθηκε νεκρός, στο πορτ μπαγκάζ ενός 4

L

, θύμα της Ιταλικής πολιτικής σκηνής.

Χθες, στα 94 της χρόνια, η Eleonora Ciavarelli Moro, αποχαιρέτησε τα εγκόσμια και ετάφη δίπλα στο σύζυγό της.

Η αγαπημένη «Νορέτα» του Χριστιανοδημοκράτη ηγέτη ήταν μια Ιταλίδα του προηγούμενου αιώνα. Όχι στο περιθώριο, αλλά αθέατη στο κοινό. Έως την μέρα που ο Aldo Moro απήχθη από τις «Ερυθρές Ταξιαρχίες».

Στις 16 Μαρτίου του '78 όταν μετά την εντυπωσιακή αλλά και αιματηρή επιχείρηση των Ε.Τ. στη Via Fani που κόστισε κατ' αρχήν τη ζωή των πέντε σωματοφυλάκων του, ο Moro βρέθηκε κρατούμενος της οργάνωσης. Ακολούθησαν 55 μέρες ζυμώσεων, αγωνίας, πόνου,

αλλά όχι διαπραγματεύσεων, μέχρι που ανακαλύφθηκε το άψυχο κορμί του, κάτω από μια κουβέρτα, μέσα σε ένα κόκκινο 4

L

στο κέντρο της Ρώμης.

Από την πρώτη μέρα, η Eleonora δεν έκρυψε τα λόγια της. Παρακάλεσε, πίεσε, την πολιτική ηγεσία, τον πρωθυπουργό Julio Andreotti να διαπραγματευτεί με τους απαγωγείς να συζητήσει μαζί το αίτημά τους, το ενδεχόμενο δηλαδή της απελευθέρωσης κάποιων συντρόφων τους, που ήταν φυλακισμένοι, με την ταυτόχρονη απελευθέρωση του απαχθέντος.

Το σύνολο της πολιτικής σκηνής έδειξε αμετακίνητο στη αρχή τού: «Καμιά διαπραγμάτευση με τους τρομοκράτες». Περιέργως ο Πάπας ο Παύλος ο Στ' απηύθυνε έκκληση και προσφέρθηκε ο ίδιος να πάρει τη θέση του απαχθέντος.

Όταν τα περιθώρια στέρεψαν, όταν κάθε πιθανότητα διεγράφη, ο Μογο εκτελέστηκε.

Στις δίκες που ακολούθησαν η σύζυγός του δεν σταμάτησε να κατηγορεί τους κοινωνούς της πολιτικής της πατρίδας της ως ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας του άντρα της.

Διατύπωσε μάλιστα την ωμή απειλή του αμερικανού υπουργού των εξωτερικών, Henry Kissinger

όπως την είχε μεταφέρει ο σύζυγός της:

*«Η σταματάς να φλερτάρεις με τους κομμουνιστές ή θα το πληρώσεις ακριβά».*

Να θυμίσουμε ότι ήταν εποχή του περίφημου Ιστορικού συμβιβασμού.

Η προσέγγιση δεν επετεύχθη ποτέ. Η Ιταλία χθες έχασε μια κυρία και σήμερα εξακολουθεί να έχει πρωθυπουργό έναν επιχειρηματία, εμπνευστή και ιδιοκτήτη σκουπιδοκάναλων, ποδοσφαιρικής ομάδας, με τις φημολογίες να οργιάζουν και τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή, δωροδοκίες, λογιστικές απάτες και διασυνδέσεις με την μαφία να εναλλάσσονται η μία την άλλη.