



Η Εθνική ποδοσφαιρική ομάδα κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, ενάντια σε όλες τις αναποδιές, όπως τραυματισμοί και εχθρικές διαιτησίες, κατάφερε να επικρατήσει στην ανώτερη, ποδοσφαιρικά, αλλά πιο αδύναμη ομαδικά Ρωσία και να περάσει στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πιθανότατα στους προημιτελικούς της οργάνωσης θα συναντήσει την Γερμανία.

Με δεδομένο την αντιπαλότητα, που εδώ και ένα τουλάχιστον χρόνο ξαναζει ανάμεσα στις δυο χώρες, η επικείμενη αθλητική αναμέτρηση αποκτά και άλλες διαστάσεις. Ασφαλώς και πρέπει να θυμηθούμε την πρόσφατη (Οκτώβριος του 2011) νίκη του Ολυμπιακού επί της πρωταθλήτριας Γερμανίας, Dortmund και το σύνθημα που ακούστηκε.

Το: *«έτσι γαμάνε αυτοί που σας χρωστάνε»* πέρα από τον γνήσια «πασαλιμανιώτικο» χαρακτήρα του, εκφράζει την δυσφορία ενός ολόκληρου λαού για κάτι που θεωρεί ως αδικία, ενώ το σεξιστικό του περιεχόμενο και το όχι και τόσο ευγενικό γενετήσιο ρήμα, περιγράφει την οργή του «μικρού» απέναντι στον «Μεγάλο».

Ας μην λησμονούμε ότι το σύνθημα ακούστηκε στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης", το γήπεδο που, από το 1964, φέρει το όνομα του Έλληνα πολέμαρχου. Ο στρατηγός που ο Παλαμάς αποκάλεσε ως "Αχιλλέα της Ρωμιούσνης", ήταν α ψύς, αθυρόστομος και φέρεται ειπών:

*"Άμα ζήσω θα σας γαμήσω, άμα πεθάνω θα μου κλάσετε τον μπούτζον"*

άφησε την τελευταία του πνοή στα 45 του, εκεί στο Ν. Φάληρο.

Για να ξαναγυρίσουμε στο σήμερα, μια πιθανή Ελληνική νίκη, αν και εφόσον τελικά συναντηθούμε με τη Γερμανία, πέρα από τη χαρά, ένα μάλλον υποκειμενικό αίσθημα δικαιοσύνης και την αναβίωση του συνδέσμου με το ηρωικό παρελθόν, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει την επόμενη μέρα. Το πλήθος του 1,2 εκατομμυρίου ανέργων θα συνεχίσει να

αυξάνει, τα αδιέξοδα θα υπάρχουν ακόμα μπροστά μας και ο ζόφος της μνημονιακής πορείας της Ελλάδας, θα φαντάζει πάλι η λιγότερο οδυνηρή λύση. Πλην όμως υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει αυτό το αποτέλεσμα; Ακόμα και οι Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλος, Ράλλης και οι συν αυτοίς, αν ζούσαν, θα το επιθυμούσαν.

Μπορεί το ποδόσφαιρο να έχει δεχτεί κριτική, να έχει τοποθετηθεί συχνά δίπλα στη θρησκεία σε ότι αφορά τον τρόπο που παραπλανά τις μάζες, αλλά πιθανότατα άλλες τόσες, έχει συνεισφέρει ώστε να γιγαντωθεί είτε η εθνική, είτε η ταξική , είτε ακόμα και η συνείδηση της γειτονιάς.