



Χωρίς να έχει παρουσιάσει κάποια διάκριση, αν εξαιρεθεί ένα χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του '49 στην Αίγυπτο(;), η Ελληνική Εθνική ομάδα μπάσκετ κάνει διαδοχικά το Φθινόπωρο του '79, δυο άριστα τουρνουά, κερδίζοντας δυο χρυσά μετάλλια

Πρώτα στους 17ους Βαλκανικούς αγώνες που τελούνται στην Αθήνα μεταξύ 14 και 18 Σεπτεμβρίου και μόλις πέντε μέρες αργότερα, ταξιδεύει στο Σπλιτ και εξασφαλίζει άλλο ένα χρυσό στους Μεσογειακούς.

Στους εννέα συνολικά αγώνες που έδωσε, τέσσερις στους Βαλκανικούς και πέντε στους Μεσογειακούς σημείωσε ισάριθμες νίκες.

Στον πάγκο της Εθνικής καθόταν ο Αμερικανός Richard Dukeshire (αριστερά). Ήταν η δεύτερη, τελευταία και πιο πετυχημένη θητεία του στην ομάδα των ανδρών, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μια το '72. Κατεβάζει μια δωδεκάδα διαφορετική από το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα (Μέστρε, Ιούνιος '79) αφήνοντας έξω τους Χάρη Παπαγεωργίου, Μιχάλη Γιανουζάκο, Στηβ Γιατζόγλου

Στην Αθήνα, η Εθνική είχε κερδίσει κατά σειρά, στις 14/9ου την Τουρκία (92 – 71 Κοκκολάκης 24), την επόμενη μέρα την Ρουμανία (71 – 64 Κορωναίος 19), στις 17/9ου την Βουλγαρία στο καλάθι (64 – 62 Γιαννάκης 21) και στις 18/9ου την Γιουγκοσλαβία (66 – 62 Κορωναίος 21)

Ακολούθως φεύγει για το Σπλίτ όπου συναντά στις 23/9ου το Μαρόκο το οποίο συντρίβει με 105 – 61 (Πετρόπουλος 28), την επόμενη μέρα την Τυνησία άλλη ευρεία νίκη (96 – 56 Γιαννάκης & Κορωναίος 16), στις 25/9ου την Αίγυπτο με άλλη μια κατοστάρα (107 – 77 Κορωναίος 33).

Στις 27 ξανακερδίζει την Τουρκία με 86 – 73 (Γιαννάκης 24) και στην τελευταία αγωνιστική, επαναλαμβάνει την νίκη επί της κραταιάς και ενωμένης Γιουγκοσλαβίας (85 – 74) με έναν σεληνιασμένο Γιαννάκη (34).

Τα μέλη της αποστολής φωτογραφίζονται στο ξενοδοχείο με το χρυσό στο στήθος, σημάδι μιας πρώτης σημαντικής διάκρισης και απαρχή άλλων σημαντικότερων.



Στην εικόνα διακρίνουμε στην πάνω σειρά από αριστερά τους εξής παίκτες: Μηνάς Γκέκος, Σωτήρης Σακελλαρίου, Παναγιώτης Γιαννάκης, Τάκης Κορωναίος

Κάτω σειρά: Βασίλης Παραμανίδης, Γιώργος Καστρινάκης, Λιβέρης Ανδρίτσος, Δημήτρης Κοκολάκης, Μάνθος Κατσούλης, Δημήτρης Καρατζουλίδης, Κώστας Πετρόπουλος



Φάλαποντας την αρχή της ζωής του στην πόλη της Αθήνας, ο Διοκλητιανός μετέβη στην Κύπρο, όπου έζησε μεταξύ της Αμμούδης και της Λευκωσίας.



Επίσημη Έκδοση Τετραγωνικού Κομβού Δικαιού της Ε.Κ.Π.Π. στην Εθνική Καφετσίδη